

Motion 2117: Att förbereda sig för den fjärde industriella revolutionen

Automatiseringen kommer enligt forskningen att helt förändra vår arbetsmarknad och vårt liv. Den fjärde industriella revolutionen har börjat, och socialdemokratin måste börja formulera en politik för den nya, automatiserade tidsåldern i tid. Idag är det ett område som politiken i stort sett ignorerar helt och hållet. Där har vårt parti och vår rörelse en möjlighet att ligga före i att identifiera de problem och möjligheter denna nya verklighet kommer innebära.

Redan nu vet vi att automatiseringen och artificiell intelligens kommer göra att en mängd yrken snart inte kommer finnas. Utifrån den forskning som finns nu vet vi att miljontals arbeten som idag finns kommer försvinna globalt, både arbeten som kräver låg utbildningsnivå där anställda automatiseras bort och arbeten med högre utbildningsnivå där en artificiell intelligens kan ta över en stor del av arbetsuppgifterna. Stämningen som finns i många delar av samhället samt i vårt egna parti är att denna utveckling måste hejdas för att "rädda jobben". Det är ett sorgligt synsätt. Istället borde vi som samhälle göra allt vi kan för att denna otroliga tekniska revolution också ska resultera i förbättringar i levnadskvalité för individen. Där kan exempelvis basinkomst eller arbetstidsförkortning istället vara en del av svaret. För att ur en svensk kontext kunna förbereda oss för denna samhällsomvandling krävs en statlig utredning kring just AI och automatiseringen påverkan på arbetsmarknaden samt vårt skattesystem kopplat till det.

Dock är det mycket mer än endast dessa områden som påverkas av den nya teknologin. Andra exempel på vad vi kommer behöva ta ställning till är djupare intelligent datainsamling, självkörande bilar och ökad storskalig digitalisering, kvantumdatorers utökade roll i samhället samt etiska frågor kring exempelvis intelligent cybernetik eller bioteknik. Då är det viktigt att redan nu börja utbilda oss i dessa frågor och utifrån vår ideologi börja formulera svaren till dem. Annars riskerar Socialdemokratin och politiken i stort att inte hinna med. Om vi inte är förberedda med en välformulerad politik när denna fjärde industriella revolution på allvar slår oss, kommer utvecklingen endast gynna storföretagen och kapitalisterna. Låt oss istället se till att vi alla tillsammans får ta del av den tekniska utvecklingens fördelar.

Därför yrkar vi:

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för en statlig utredning kring automatiseringens och den artificiella intelligensens effekter på den svenska arbetsmarknaden och det svenska skattesystemet.
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att ett brett politikutvecklingsarbete påbörjas inom Socialdemokraterna där ett visionärt politiskt framtidsprogram tas fram i samråd med medlemmarna kring effekterna på samhället till följd av nya teknologier såsom automatisering, artificiell intelligens och andra typer av storskalig digitalisering.
- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och skickar motionen vidare till Socialdemokraterna i Östergötland.

SSU Linköping

Motionssvar 2117: Att förbereda sig för den fjärde industriella revolutionen

Den nya tekniken med automatisering och artificiell intelligens kan både utgöra ett problem, men framför allt lösningar, om vi använder möjligheterna rätt. Sverige, men också socialdemokratin, behöver ligga i framkant. Den nya tekniken är här för att stanna och vi måste utarbeta och hitta de bästa förutsättningarna för att använda den.

Maskininlärning, eller artificiell intelligens, kan bland annat innebära positiva möjligheter inom sjukvården, utveckla hjälpmedel för människor med funktionsvariationer men också för att utveckla modeller som upptäcker riskbeteenden eller löser brott.

För att ta oss an framtiden med den nya tekniken är det en rad åtaganden som behövs. Något av det som är igång är att se över regler kring datainsamling och hur maskininlärning ska göras. Det kräver en hel del etiska ställningstaganden.

Vad som nu behövs är aktiv handling och ställningstaganden inom specifika områden där artificiell intelligens redan finns utvecklad. Därutöver behövs en yrkes- och rollspecifik utbildning inom AI för att kunna använda teknik som redan finns och visioner för hur vi kan följa med och använda en teknik som är i ständig utveckling.

Vad som inte behövs är dock ytterligare en statlig utredning. Kunskap om hur artificiell intelligens kommer att kunna påverka arbetsmarknaden och ländernas ekonomi finns redan inom OECD. Många länder, inklusive Sverige, har utvecklat strategier och visioner om hur AI kan utvecklas och hanteras i samhället, och kunskapsutbytet mellan länder är i full gång.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

- Att avslå att-sats 1 och 3
- Att bifalla att-sats 2
- Att bifalla styrelsens tilläggs-att-sats som lyder ”Att motionen sänds som enskild till Socialdemokraterna i Östergötlands distriktsårskonferens”

Styrelsens föredragande: Eva Lindh

Motion 2118: Cirkulär ekonomi

Klimatförändringarna är nutidens största utmaning, för att bemöta ett problem som skapats av människans livsstil måste vi ändra på vår livsstil, vi kan därför inte leva som vi gjort senaste decennierna. Vår levnadsstandard är inte hållbar, Sverige är bland de 15 länderna i världen med störst ekologiskt fotavtryck per person, den genomsnittlige svensken har ett ekologiskt fotavtryck på 6,6 globala hektar (WWF). Världen behöver en ny strategi för att brottas med klimatförändringarna, och det är återbruk och återanvändning. I P3 radioprogram "Cirkulär ekonomi ska minska utsläppen" förklarar de att den globala användningen av material orsakar hälften av alla koldioxidutsläpp. Därför kan vi genom att minska användningen av material genom återbruk och återanvändning minska koldioxidutsläppen. Detta system kallas för cirkulär ekonomi och bygger på att minimera avfall. I nuläget har vi linjär ekonomi i Sverige, detta menas att vi köper en ny produkt, använder produkter och sedan slänger produkten när den är sönder. Produkten tas inte vara på när den är trasig utan hamnar antingen på en soptipp i ett fattigt land eller bränns upp. Med cirkulär ekonomi skapar vi istället ett kretslopp där den trasiga produkten lagas eller används i andra produkter. Cirkulär ekonomi handlar inte bara om att skapa ett kretslopp för en produkt utan även dela med sig av produkter man inte behöver dagligen, exempelvis bormaskin, du köper en bormaskin för att skruva in skruven och inte för att äga en bormaskin. Konsumenten vill därför köpa handlingen "skruva in skruven" men istället köper konsumenten "produkten" bormaskinen. Varje hushåll behöver inte äga en bormaskin, utan samhället kan istället dela på bormaskinen genom delningsekonomi. Ett bra exempel på när delningsekonomi fungerar är biblioteken, samhället betalar skatt där en del av skatten går till införskaffning av böcker som hela samhället får ta del av istället för att varje individ köper alla böcker själv.

Sverige genomgår redan en omställning till cirkulär ekonomi eftersom regeringen har tagit fram en plan med drygt 100 konkreta åtgärder för att få in ett cirkulärt ekonomiskt system i Sverige. Däremot kommer denna plan ta tid, tid som vi inte har. För att rädda vår planet måste Sverige agera fort och snabbt byta från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi. Sverige har inte bara kunskapen utan möjligheten att bli ett världsledande land inom cirkulär ekonomi, vi har ekonomiska möjligheter för att snabbt ersätta ett icke hållbart system med ett miljövänligt snällare alternativ.

Därför yrkar vi:

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att Sverige ska bli världsledande i cirkulär ekonomi.
- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och skickar motionen vidare till Socialdemokraterna i Östergötland.

SSU Linköping

Motionssvar 2118: Cirkulär ekonomi

Vi delar motionärens bild av att en ökad cirkulär ekonomi, en övergång från lineär resursförbrukning till cirkulär är av största vikt för att vi ska kunna nå framtida klimat och miljömål. Detta är ett arbete som måste ske på alla nivåer, individ som samhälle, och i de val samt beslut vi fattar varje dag.

Vårt parti har i regeringsställning bidragit till att satsa på statliga kreditgarantier till gröna investeringar. Tanken är att möjliggöra fler stora investeringsprojekt för industrin i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket. Som en grön omställning efter pandemin är det centralt för Sverige att investera i, stärka och diversifiera våra värdekedjor samtidigt som vi framtidssäkrar vårt näringsliv till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. Näringslivet har en avgörande roll i den gröna återhämtning där framtidens arbetstillfällen skapas.

På nationell nivå föreslås också en satsning på cirkulär och fossilfri offentlig upphandling. Genom att använda upphandling som ett strategiskt verktyg i omställningen till cirkulär och fossilfri ekonomi kan vi göra riktig skillnad för att minska den ohållbara resursanvändningen och klimatutsläppen.

För att uppmuntra till ökat återbruk ser vi till att momsen på vissa reparationstjänster sänks från tolv till sex procent och för att öka delningsekonomin läggs det fram förslag på att man ska kunna hyra ut personliga tillgångar skattefritt upp till 20 000 kronor.

På nationell nivå löser man de stora ekonomiska frågorna kring skatter och kreditgarantier och lagförslag. På lokal nivå är det kommunerna som ansvarar för avfall och det är av stor vikt att den kommunala politiken också följer efter och underlättar för mer delningsekonomi och gröna, cirkulära företag.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

Att bifalla motionen

Styrelsens föredragande: Mari Hultgren

Motion 2119: Dags för en längre och mer omfattande ordningsvaktsutbildning

I Sverige är grundutbildningen för ordningsvakter 80 timmar, vilket motsvarar lite mer än två veckor. En person som är ordningsvakt har befogenheten att bära batong, avlägsna, avvisa och i värsta fall använda våld mot personer som man menar stör ordningen i samhället. Denna auktoritet som man har gett till ordningsvakter har visats missbrukats då det i skuggan och öppet skett övervåld.

Det är inte rimligt att man efter två veckor kan arbeta med att hantera och kommunicera med människor i samhället. Därför anser vi att det arbete som ordningsvakter gör kråver en längre och mer omfattande utbildning.

Därför yrkar vi:

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för en längre och mer omfattande ordningsvaktsutbildning.
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för en förbättrad ordningsvaktsutbildning.
- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Socialdemokraterna Östergötland

SSU Linköping

Motionssvar 2119: Dags för en längre och mer omfattande ordningsvaktsutbildning

Ordningsvakter är viktiga. De bevakar värdetransporter, övervakar ordningen i offentliga miljöer och i affärer, de patrullerar, låser och skyddar arbetsplatser, både privata och offentliga. De har ett brottspreventivt och viktigt uppdrag men deras befogenheter har länge varit omtvistade och, precis som motionären skriver, har övergrepp skett.

Vi delar därför motionärens tankar om att en längre utbildning är nödvändig så att framtida ordningsvakter har bättre kunskaper och är tryggare i de sociala kontakterna med medborgarna. Detta är inte minst viktigt i en tid då ordningsvakter till viss del kommit att ersätta poliser och getts mer servicenära uppdrag som innehåller stora delar socialt arbete.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

Att bifalla motionen i sin helhet

Styrelsens föredragande: Niklas Nåbo

Motion 2120: Det är dags att öppna upp ögonen för ojämlikheten

Det är dyrt med glasögon och att det kostar pengar visar tydligt att någon är skevt i samhället, att kunna dra sig upp med sina hängslen och arbeta (för att bidra till samhället som det så fint heter) blir svårt om man inte kan se.

Det ska gå att kunna skaffa nya glasögon även fast man inte har råd, en människa ska inte behöva gå hungrig för att kunna se eller behöva betala en dyr delbetalning för den delen. Det är dags att vi visar solidaritet mot människor med synfel.

Därför yrkar vi:

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att införa ett allmänt glasögonbidrag
- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Socialdemokraterna i Östergötlands nästa kongress

SSU Linköping

Motionssvar 2120: Det är dags att öppna upp ögonen för ojämlikheten

Motionärerna föreslår i sin motion att alla som har ett synfel ska kunna ha möjlighet att få glasögonbidrag. Styrelsen välkomnar motionärernas goda intentioner men ser också svårigheter med ett sådant införande.

Det som gäller i Linköping och Östergötland idag är att barn och unga till och med 19 år får bidrag för glasögon och kontaktlinser. Bidraget går att söka från Region Östergötland och är på högst 800 kronor per kalenderår. Glasögonbidraget omfattar alla barn som är folkbokförda i Östergötland, asylsökande och papperslösa. Det är regeringen i sin tur som har infört detta bidrag, med andra ord beslutat om en förordning som innehåller bestämmelser om bidrag för kostnad av glasögon eller kontaktlinser till barn och unga enligt Lag (2016:35) om bidrag till vissa barn och unga.

Ett införande av ett allmänt glasögonbidrag skulle kräva en lagändring och styrelsen ser inte detta som en prioriterad fråga i dagsläget. Likaså ser vi att ett införande av detta bidrag skulle medföra allt för stora kostnader som i sin tur skulle hamna på kommunen och regionen. Socialdemokraterna i Linköping anser att det finns andra insatser som vi bör prioritera och på så sätt öka människors ekonomiska trygghet.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

Att avslå motionen i sin helhet

Styrelsens föredragande: Tanja Mitic

Motion 2121: En modern drogpolitik

Sverige har högst antal dödsfall per miljon invånare till följd av drogöverdoser än något annat land i EU. Våra styrande politiker har det till trots en naiv och väldigt föråldrad inställning till bekämpandet av droger. Även våra lagar är föråldrade om man jämför med länder som lyckas långt mycket bättre statistik än vad vi har. Vi kan inte fortsätta gräva ned huvudet i sanden, utan vi måste helt byta spår vad gäller vår drogpolitik.

För 30 år sedan så var Lissabon i Portugal känt som Europas huvudstad för droger. I landet så brukade 1 av 100 personer droger, och man hade en av de högsta dödligheterna till följd av överdoser i EU. På grund av att politikerna prioriterade och investerade i området och gjorde flera större och på den tiden kontroversiella reformer är dödligheten nu bland de lägsta i Europa. Där har vi mycket att lära. Det första vi måste göra är att tänka om hur vi ser på droganvändning och beroende. I och med att det fortfarande är olagligt och straffbart med böter eller till och med fängelse för droganvändning så sänder det ut det tydliga budskapet att samhället ser beroende mer som ett val än en sjukdom. På samma sätt som man inte straffar människor med ett annat självskadebeteende eller beroende så borde inte droganvändning eller innehav av droger för eget bruk vara kriminellt. Istället så ska samhället i samråd och samarbete med brukaren komma fram till de vårdlösningar som passar bäst. Detta uppmuntrar också brukaren att söka vård i högre grad. Detta får resultat på riktigt och minskar faktiskt beroendet, vilket det inte finns några belägg för att kriminella straff gör.

Att endast dekriminalisera droganvändning får dock liten effekt. Mer krävs för att undvika överdoser och minska våra dödstal. Fram tills bara några år sedan var det inte lagligt för vården att ge ut livräddande naloxon-nässpray för att bekämpa opioidöverdoser. Fortfarande idag så är det få platser som erbjuder denna billiga och livräddande insats. Även sprutbyte, vilket förhindrar att dödliga sjukdomar som exempelvis HIV sprids via använda vialer, skulle kunna finnas på många fler platser i landet. Utöver detta så måste vi öka anslagen till beroendekliniker och se till att fler öppnas. De gör ett fantastiskt, långsiktigt förebyggande arbete som kommer löna sig otroligt mycket i det långa loppet. Återigen, en dekriminalisering får en mycket mindre effekt utan ökade resurser till beroendevården och förebyggande insatser. En annan viktig reform är att vi måste följa de många länder i världen som har legaliserat cannabis för medicinskt bruk, däribland tidigare nämnda Portugal, men också en mängd andra länder runt om i Europa och världen, däribland vårt eget grannland Norge. Att ha ett förbud på en medicin med potentialen att hjälpa en mängd människor är inte etiskt försvarbart i vår mening, och visar på att vår lagstiftning grundar sig i en väldigt stor obefogad paranoia. Medicinsk cannabis borde vara lagligt.

I många stater i USA och i länder som Kanada och Sydafrika är cannabis dessutom helt legaliserat även för rekreationellt bruk. I Sverige skulle detta också enligt oss

troligen ha många fördelar, med villkoret att det ska vara ett statligt monopol på all försäljningen. Det finns redan idag en cannabis-industri i samhället, de som tjänar pengar på den är de kriminella gängen, vars krig mot varandra skapar en gigantisk otrygghet och många problem i samhället. En legalisering skulle ta bort en stor del av deras inkomst. Dessutom så får en legalisering en rad positiva effekter om det görs på rätt sätt. Idag odlas cannabisen för att ge "mest rus per gram", vilket innebär en ökning av ämnet THC i plantorna som odlas. Detta gör drogen mycket farligare och är ett direkt resultat av att drogerna smugglas in och så mycket som möjligt måste få plats i en så liten last som möjligt. Detta skulle kunna regleras med ett statligt monopol vilket gör drogen mindre farlig. På samma sätt som Systembolaget arbetar mot alkoholberoende kan de arbeta mot cannabisberoende, båda är beroendeframkallande på mycket liknande sätt. Resultat från legalisering har haft många positiva resultat och idén får allt större spridning i världen. Därför borde SSU och Socialdemokraterna ta initiativ till en folkomröstning i frågan. Dagens drogpolitik grundar sig i en vidskeplighet och den gamla tidens retorik om nolltolerans och "hårda tag" mot droganvändning. Detta har dock inte visat sig fungerat, och inga rationella belägg har egentligen någonsin funnits till grund för dessa beslut. Då har vi ett ansvar att tänka om.

För en modern drogpolitik yrkar vi därför:

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att all droganvändning och droginnehav för eget bruk avkriminaliseras.
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för ökade resurser till beroendevården, däribland ökade resurser till nya och befintliga beroendekliniker.
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att sprututbyte och naloxonutdelning erbjuds över hela landet.
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att medicinsk cannabis legaliseras.
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för en statlig utredning kring legaliserandet av cannabis även för rekreationellt bruk.
- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och skickar motionen vidare till Socialdemokraterna i Östergötland.

SSU Linköping

Motionssvar 2121: En modern drogpolitik

En modern drogpolitik skriver SSU, en väldigt nyliberal syn på droger, säger styrelsen. SSU vill avkriminalisera droganvändande och tror att det leder till mindre användande och död. Det tror inte vi i styrelsen. Tillgången och attityden till droger är en av de viktigaste politiska instrumenten för att förhindra och begränsa användande och missbruk. Samhällets uppgift är att med lagstiftning och attitydpåverkan visa vad som är ok och vad som inte är det. Vi vet att droger är skadliga och har mycket negativa effekter även i små doser. De påverkar vår förmåga och omdöme på många olika områden. Det är idag olagligt att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika.

Cannabis och andra droger har en mängd negativa effekter, de är beroendeframkallande, de påverkar tänkandet och de påverkar balanssinnet. De finns dessutom kvar i kroppen under en lång tid vilket innebär att brukare kan ha kvar det i kroppen när de går till skolan, jobbet osv. <https://www.can.se/fakta/cannabis/> Vi vill inte ha påverkade personer som kör tunga fordon, tar hand om våra barn eller som ska operera oss i sjukvården.

Några av oss är mer sårbara för att hamna i ett missbruk än andra. Några av oss är dessutom mer sårbara för att utveckla psykisk ohälsa i samband med droganvändande. Majoritetssamhället får ibland avstå i solidaritet med dem som är svagare. Därför har vi ett systembolag med begränsade öppettider och en reglerad alkoholförsäljning på krogen. Det är också därför som vi tydligt tar avstånd från andra droger såsom Cannabis.

Användandet av cannabis har ökat bland ungdomar och bland yngre vuxna, det är en oroande utveckling som behöver tas på högsta allvar. Här skulle vi behöva SSUs hjälp att nå unga personer och få dem att välja en annan väg, fri från droger. Vi har ett ansvar att påvisa riskerna, att minimera skadorna och täppa till de luckor som leder till allvarliga konsekvenser.

Vi vet också att narkotikahandeln leder till allvarliga brott och död, unga barn används som säljare och hamnar i livsfarliga situationer. Här har den som köper och nyttjar ett stort ansvar för att också göda gängkriminaliteten.

För de personer som använder cannabis i ångstdämpande syfte behöver kommun och region möta och stötta dem till andra, kontrollerade former av stöd och medicinering.

SSU tar upp Portugal och Lissabon som ett exempel, det Portugal har gjort är att de har fördubblat stödet till missbrukare, de har haft snabba möten och satt in stöd inom en vecka. Det är snarare de insatserna som lett till minskad dödlighet än legaliseringen i sig. Hälso- och sjukvården har inget högt förtroende hos personer med missbruk i Sverige idag. De upplever sig ofta stigmatiserade och ifrågasatta av sjukvården, det här är saker som vi måste komma till rätta med, utan att avkriminalisera droganvändandet.

Det är svårt att bedöma antalet narkotikarelaterade dödsfall och att jämföra dem mellan länder. Vi vet att överdödligheten är mycket större i missbruksgruppen och att många far väldigt illa på många olika sätt. Bristande bostadssituation, svag ekonomi och fysisk och psykisk ohälsa leder till stor utsatthet. Många dödsfall har koppling till fentanyl som är en mycket potent och livsfarlig drog/läkemedel. Det vi kan vara överens om är att ökade resurser till beroendevården kan behövas, inte minst stöd till den som vill lämna missbruket. Vi tror också på att arbeta med sprututbyten för att kunna nå berörda grupper, minska risken för överdoser och för att på sikt nå fram till personen för att motivera till ett narkotikafritt liv.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

- Att avslå att-sats 1,4,5 och 6
- Att bifalla att-sats 2 och 3

Styrelsens föredragande: Lotta Bäckman

Motion 2122: Ett socialdemokratiskt förhållningssätt till hatbrott

Vi lever i ett samhälle där hatbrotten ökar kraftigt. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik identifierades 7 090 anmälda brott med ett hatbrottsmotiv under 2018, en ökning med 29% sedan 2013. Den största ökningen har skett inom hatbrott med främlingsfientliga, rasistiska och antisemitiska motiv. Inklusiva hatbrott mot personer med icke-normativ sexuell läggning.

I takt med att hatbrotten successivt ökar i vårt samhälle blir behovet av ett gemensamt och tydligt sätt att behandla dessa anmälningar viktigt för att värna om våra medmänniskor som faller offer för dessa brott. Polisen har sedan 2015 inrättat särskilda hatbrottsenheter i flera län, vars uppgift är att behandla hatbrott, dessutom har många län speciella hatbrottsutredare som driver utvecklingen av arbetet emot hatbrott. Det finns även särskilt utsedda hatbrottsutredare vid samtliga polisregioner. Detta är ett bra initiativ, men trots det förblir antalet åtalade och dömda för ett hatbrott orimligt lågt. Av de över 6 000 anmälningar med hatbrottsmotiv under 2016 var endast 3% uppklarade i juni 2019.

Det syns tydligt att det brister i arbetet trots insatserna som gjorts. Kritik har riktats mot polisens hantering av hatbrottsutredningar, de är för fokuserade på vad som skett istället för varför det skett. Det gör att ett eventuellt hatbrottsmotiv ofta försummas. Företrädande för rättsväsendet, åklagare såsom försvarare, har påpekat att polisen behöver ytterligare utbildning och kompetens än i nuläget. Vi kan aldrig nöja oss med en samhällsutveckling där utsatta grupper måste utstå mer hat för varje år som går, dessutom med en extremt låg uppläringsgrad. Det är vår plikt, som socialdemokrater, att stå upp för samhällets mest utsatta grupper. Hatbrotten ökar kraftigt i Sverige, det är dags för solidariteten att gå från ord till handling.

Därför yrkar vi:

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att polismyndigheten tilldelas resurser för att upprätthålla hatbrottsenheter.
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för en statlig utredning kring Polisens hatbrottsenheter med syfte att identifiera brister i arbetet.
- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och skickar motionen vidare till Socialdemokraterna i Östergötland.

SSU Linköping

Motionssvar 2122: Ett socialdemokratiskt förhållningssätt till hatbrott

Samhällsklimatet har både hårdnat och samtidigt öppnats upp. Det är idag lättare för fler människor att leva öppet som hbtq-personer och toleransen mot olika religioner har ökat, men samtidigt med denna positiva utveckling har också hatbrotten ökat. Detta är förstås något som vi socialdemokrater inte kan acceptera. Polisens resursbrist är en förklaring till att arbetet med att lagföra och få till fällande domar för hatbrott går trögt. Den socialdemokratiska regeringens ökning av utbildningsplatserna kommer på sikt att minska polisbristen men det räcker inte. Därför har regeringen i förslaget till höstens budget med ett omfattande uppdrag till Polismyndigheten att arbeta mot hatbrott.

Uppdraget har beslutats av regeringen den andra september i Polismyndighetens regleringsbrev och innebär följande:

- En del i uppdraget är att Polismyndigheten ska genomföra kompetenshöjande insatser inom myndigheten.
- Polismyndigheten ska också redovisa resultat av det arbete som bedrivs för att förstärka den brottsutredande förmågan och uppkläringen av dessa brott.
- Vidare ska redovisningen omfatta en beskrivning av arbetet mot it-relaterade hatbrott och andra brott som hotar demokratin.
- Polismyndigheten analysera hur detta arbete kan bidra till att utveckla polisverksamheten.
- Polismyndigheten ska beskriva hur förutsättningar för samverkan skapas med andra myndigheter och organisationer samt hur en strukturerad dialog gentemot grupper som utsätts för denna typ av brott säkerställs.

Uppdraget sträcker sig över flera år till december 2023 för att ge Polismyndigheten möjlighet att arbeta långsiktigt, kontinuerligt och strategiskt med dessa viktiga frågor. Det arbete som motionärerna efterfrågar är redan igång och kommer nu att förstärkas ytterligare i den kommande budgeten.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

Att anse motionen som besvarad

Styrelsens föredragande: Niklas Näbo

Motion 2123: Förbered för nästa flyktingvåg

Ordspråket “lär dig av dina misstag” anser jag oftare borde appliceras inom politiken. Politikerna begår självklart misstag eftersom det inte finns något facit på samhällsproblemen samhället bemöter. Däremot kan och bör politikerna efter att ha insett att deras tillvägagångssätt var fel kunna ändra sig och inte begå samma misstag igen. Ett exempel på när “lära sig av sina misstag” kan appliceras är hur Sverige hanterade flyktingkrisen 2015. Ibrahim Baylan beskriver i artikeln “Vi gjorde fel- därför ökar segregationen” (2017) regeringens stora misstag när det kom till flyktingkrisen 2015. Fokuset i artikeln är hur politikerna tillät segregationen öka i Sverige. Baylan menar att migrationspolitiken måste präglas av långsiktiga projekt och tidiga insatser för att få ut bästa resultat. Baylan har kunnat peka ut problemet som skapade segregationen, men nu måste politikerna ta steget, politikerna måste lära sig av sina misstag och redan nu börja förbereda Sverige för nästa flyktingvåg. När nästa flyktingvåg sker är det ingen som kan veta, däremot är forskare nästan eniga om att det kommer en ny flyktingvåg, av klimatflyktingar. År 2020 började med massiva skogsbränder som spred sig i Australien, så pass massiva och omfattande att ett så pass välbärgat land som Australien fick problem med att kontrollera skogsbränderna. Om ett land som Australien bemöter problem med att kontrollera skogsbränderna kan man bara ana hur ett mindre förmöget land skulle hantera situationen. Skogsbränder är inte den enda faran när det kommer till klimatet, översvämningar och extremväder kommer tvinga människor att flytta på sig. Redan idag tvingas människor världen över fly på grund av naturkatastrofer, International Displacement Monitoring Centre (IDMC) beräknade att 2018 flydde runt 17 miljoner människor. Sverige kommer inte kunna stoppa världen från att fly när människors hus är under havet eller bortblåst av vinden, däremot kan vi genom att rusta upp vårt land vara beredda på att humant välkomna världens klimatflyktingar och ge dessa människor en hjälpande hand. Genom att redan idag påbörja det Baylan skrev i sin artikel kommer vi när flyktingvågen kommer vara mer förberedda och därför kunna hjälpa fler människor.

Därför yrkar vi:

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för en statlig utredning om hur Sverige på bästa sätt kan ta emot flyktingar
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att Sverige ska förbereda för nästa flyktingvåg så att Sverige kan hjälpa klimatflyktingarna med utbildning, bostad och arbete
- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och skickar motionen vidare till Socialdemokraterna i Östergötland

SSU Linköping

Motionssvar 2123: Förbered för nästa flyktingvåg

Motionärerna lyfter den viktiga fråga som rör svensk migrationspolitik och mottagandet av nyanlända. Även om flyktingkrisen 2015 dominerar vår bild av migrationen idag så har flera av de problem som varit tydliga sedan dess också präglat mottagandet av nyanlända under flera decennier. Trenden i samhällsutvecklingen har varit en alltmer avreglerad bostadspolitik, en allt mindre aktiv arbetsmarknadspolitik, allt mindre samhällsansvar för skolan – allt detta under en period med successivt ökad invandring. Tillsammans med enskilda mycket allvarliga felsteg, såsom Bildt-regeringens beslut om att införa Lagen om eget boende, liksom många regeringars misslyckade försök att med projektmedel bryta segregationen, har detta lett till ett flyktingmottagande som spätt på segregation och utsatthet.

Precis som motionären efterlyser görs nu en mängd saker av Socialdemokraterna och den S-ledda regeringen för att vända utvecklingen och för att undvika att kommande flyktingvågor spår på den redan existerande problematiken. Under 2021 trädde ändringar i migrationslagen i kraft med utgångspunkten att hålla svenskt flyktingmottagande på en hållbar nivå. Möjligheten till familjeåterförening har återinförts, och efter tre år med tillfälliga uppehållstillstånd kan man beviljas permanent uppehållstillstånd om man uppfyller vissa villkor. Utgångspunkten är att svensk asylprövning ska vara rättssäker och den sökandes skyddsbehov ska stå i centrum.

Vid Socialdemokraternas partikongress i november 2021 fastslogs att partiet är för att EBO ska avvecklas och den statliga styrningen av fördelningen av asylmottagande över landet ska öka. Bland kongressbesluten finns också att partiet vill återinföra en arbetsmarknadsprövning för att minska arbetskraftsinvandringen. Partiet ställde sig också bakom att den statliga etableringsersättningen till kommunerna behöver ses över, med utgångspunkt i att kommuner har under lång tid tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet och att det då är rimligt att staten ger dessa kommuner extra resurser.

Vid S-kongressen beslutades också att "De kommande tio åren behöver hela samhället kraftsamla för att bekämpa segregation och förhindra kriminellas påverkan på lokalsamhället. Sverige ska inte ha några utsatta områden."

Vi finner alltså att Socialdemokraterna, både som parti och i egenskap av regering, ytterst aktivt verkar för det som motionären efterfrågar – en hållbar migrationslagstiftning och en politik som står bättre rustat för att hjälpa människor i nöd.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

Att anse motionen som besvarad

Styrelsens föredragande: Elias Aguirre

Motion 2124: Förstärk den kommunala vårdpersonalen lön

På många håll i landet råder det brist på personal inom äldreomsorgen vilket försvårats ytterligare under coronatider. Där smittan nått in till särskilda boenden har den kvarvarande friska personalen behövt jobba övertid och ta extra pass då det sällan funnits tillräckligt många friska, eller tillgängliga vikarier. Till följd av detta har den redan ansträngda sjukvårdspersonalen utsatt sig och sina vårdtagare för större risker för felbedömningar, arbets- och patientskador och ytterligare smittspridning. Långt före denna pandemi var det känt att detta yrke sedan länge har legat efter i bland annat arbetsförhållanden, bemanning och löneutveckling. Det har betraktats som ett ovärt yrke att ge sig in på när kluvande arbetsförhållanden och ständiga nedskärningar är ett faktum. Det är en undervärderad och underfinansierad verksamhet. Men ”Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det” - (Olof Palme)

Pandemin har gjort att vi upptäckt de brister som funnits inom äldreomsorgen. Det behövs mer stöd till vårdpersonalen så att de kan klara av deras svåra och tunga arbete. Man måste se till så att äldreomsorgen får mycket bättre resurser än de haft tidigare och att statusen höjs.

Dagens personalbrist inom vården har ett tydligt samband med lönen. I en USKA-undersökning under titeln ”Sveriges viktigaste jobb 2019” presenterades det att 2 av 3 undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter överväger att lämna sina jobb, och att en majoritet inte rekommenderar det till sina närstående. Huvudanledningarna till detta var lönen och personalbristen. Genom att höja lönen substantiellt kommer fler både lockas och motiveras till att stanna kvar i yrket, samt ge yrket en högre status och värdighet i längden.

För att finansiera detta föreslås därför ett återinförande av värnskatten och arvsskatten samt ett genomförande av LO-ekonomernas föreslagna lyxhus och lyxbåtskatt.

Återinförandet av värnskatten kan motiveras genom att den ursprungligen skapades för att tillämpas under kristider, och Sverige befinner sig närvarande dels mitt i en pandemi, dels en personalkris i stora delar av landet. Arvsskatten gör så att våra bortgångna höginkomsttagare och medmänniskor fortsätter bidra till en bättre livskvalitet för både vårdens personal och patienter, vilket direkt och indirekt räddar liv.

En Novus-undersökning under titeln: ”Allmänheten om synen på sjukvården, viktiga yrken mm” framställd 2018 på uppdrag av Vårdförbundet visade att det finns ett

stort folkligt stöd bakom att betala mer i skatt förutsatt att pengarna öronmärks till högre lön för vårdpersonal. Svaren löd: 53 % ja, 32% nej och 16% vet ej. Undersökningen framförde även att tre av fyra väljare, eller 76 %, tycker att sjuksköterskor behöver klart högre löner.

Med detta som grund samt de miljardbelopp som regeringen redan budgeterat till äldreomsorgen yrkar vi:

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att statliga bidrag som ges till kommuner och regioner inte ska få användas för nedskärningar eller skattesänkningar, utan ska gå till den verksamhet de är menade för
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att värnskatten och arvsskatten återinförs
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för bättre arbetsvillkor och löneutveckling för nationens vårdpersonal som är acceptabel under hela yrkeslivet
- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och skickar motionen vidare till Socialdemokraterna i Östergötland

SSU Linköping

Motionssvar 2124: Förstärk den kommunala vårdpersonalen lön

Styrelsen tackar SSU Linköping för en viktig och välskriven motion om den mycket angelägna frågan om vårdpersonalens villkor. Vi delar bilden av att vårdpersonalen har fått slita extra mycket under coronapandemin och att arbetsvillkoren måste förbättras för de som arbetar inom äldreomsorgen och inom vården. Vi är övertygade om att både kommunerna, regionerna och staten måste göra sitt för att lösa den ohållbara situationen som vi befinner oss i. Därför är vi också glada över att regeringen har tillfört stora summor i statsbidrag ut till kommuner och regioner för att förbättra arbetsmiljön och möjliggöra för fler anställda inom vård och omsorg. Regeringen har även gjort undersköterskeyrket till en skyddad titel vilket har förstärkt undersköterskornas position på arbetsmarknaden och man har infört fler möjligheter till kompetensutveckling. Mer måste såklart göras och därför fortsätter vi att driva en politik som prioriterar välfärdens behov.

Motionens andemening är bra men styrelsen delar inte motionärernas förslag på åtgärder. Vi anser att statsbidragen som regeringen tillför våra kommuner och regioner är upp till vardera part att besluta om, såvida statsbidragen inte är riktade sådana. Vi måste värna om det kommunala- och regionala självstyret då det är en viktig del av vårt demokratiska system. Här måste vi istället se till att fler kommuner och regioner i Sverige får S-ledda majoritetsstyren efter nästa val för att säkerställa att inga nedskärningar och privatiseringar sker som försämrar för människors gemensamma välfärd. Gällande lönefrågan för vår vårdpersonal är det en fråga för arbetsmarknadens parter. Vi värnar om den svenska modellen som går ut på att parterna förhandlar och sätter löner för yrkesgrupperna, därmed ska inte politiken lägga sig i, även om vi förstås delar bilden av att lönerna behöver höjas för exempelvis undersköterskor. Slutligen anser styrelsen att höjda skatter kan absolut vara en lösning för att säkra välfärdens finansiering och vi hoppas på att en S-ledd regeringen också återinför värnskatten som avskaffades på grund av det före detta januariavtalet. Men när det kommer till att återinföra arvs-katten delar inte styrelsen det förslaget. Arvs-katten är idag en skatt som saknar ett brett och folkligt förtroende och vi anser att det är viktigt att bevara befolkningens tillit till vårt skattesystem. Därför vill istället se att Sverige höjer skatterna på kapital och för bankerna samt inför en miljonärsskatt för att komma åt de allra största inkomstklyftorna i vårt land.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

Att avslå motionen i sin helhet

Styrelsens föredragande: Erica Nädin

Motion 2125: Reformera den nyliberala handelspolitiken

Socialdemokraterna har idag i stort sett kapitulerat handelspolitiken till ultraliberala kapitalistiska krafter såväl på internationellt plan som på nationellt plan. Globaliseringen och en global handel är självfallet något bra och eftersträvansvärt i grunden, men inte när de befäster globala koloniala och imperialistiska strukturer. Vi som Socialdemokrater måste hitta tillbaka till vår internationella solidaritet och inte tillåta avtal som leder till att vi rika länder utnyttjar andra länder deras för billiga arbetskraft, svaga miljöskyddslag och hårt motarbetade arbetsplats-demokrati. Reportage efter reportage, rapport efter rapport beskriver de mardrömslika förhållanden som vi i Väst bygger vårt välstånd på. Slavlika förhållanden i Haribos produktionskedjor. Utbrett barnarbete bakom mineralerna i våra telefoner, telefoner tillverkade i asiatiska fabriker där nät eller galler satts upp utanför fönstren för att förhindra självmord. Bomull från kinesiska, statliga koncentrationsläger i våra kläder. Soja till vårt djurfoder odlad på sydamerikansk avverkad regnskogsmark. Vissa av dessa länder som vi handlar med har vi redan frihandelsavtal med, med andra håller de på att förhandlas fram.

The International Labour Organisation har tagit fram en mängd konventioner kring arbetstagares rättigheter. Av dessa har 8 stycken valts ut som fundamentala. Dessa behandlar ämnen som rätt till att organisera sig, avskaffandet av tvångsarbete och barnarbete med mera. Samtliga av dessa konventioner har Sverige ratificerat. Så ser det inte ut i många andra länder. Det till trots fortsätter EU att förhandlar fram avtal med dessa länder. Detta borde vi som Socialdemokrater aldrig kunna acceptera. Vi lever idag i en globala ekonomi. Det innebär att vi måste ta ansvar för det vi importerar. Det som sker nu är en dumpning av villkor likt den som skedde här hemma i Sverige på 1800-talet, fast på en global skala. Det innebär att vi dels förlorar mängder av arbetstillfällen, samt framförallt att vi helt förlorar kontrollen över varorna vi konsumerar och villkoren de är producerade under. Detta ansvar hamnar istället främst på stora multinationella företag och andra länders regeringar. På Socialdemokraternas hemsida står det att vi vill fortsätta "riva ned globala handelshinder". Vår högsta prioritet borde istället vara att den handel med världen som bedrivs sker under acceptabla villkor.

Därav yrkar vi:

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att Sverige och EU på sikt stoppar importen av produkter från länder som varken ratificerat eller eftersträvar ILO:s åtta fundamentala konventioner.
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att Sverige och EU inte förhandlar fram nya frihandelsavtal med stater med utbredda brott mot mänskliga rättigheter och att de som finns ska rivas upp.

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att Sverige och EU har som långsiktig målsättning att alla varor som importeras ska vara producerade under motsvarande minimumkrav och villkor som gäller inom EU.
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att Sverige och EU har som långsiktig målsättning att alla varor som kan produceras inom EU i regel ska produceras inom EU, istället för att dessa varor importeras.
- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och skickar motionen vidare till Socialdemokraterna i Östergötland.

SSU Linköping

Motionssvar 2125: Reformera den nyliberala handelspolitiken

Arbetsrekommunens styrelse tackar motionärerna för en intressant motion i ett ämne som bara kommer bli allt mer aktuellt under de kommande åren. Sveriges, EUs och västvärldens försämrade relationer till Kina har, likväl som Coronapandemin, allt mer understrukit vikten av en nyktrare syn på internationell handel och dess effekter än tidigare. Vi kan inte alltid förlita oss på att internationell handel för avgörande produkter, och ömsesidiga handelsrelationer i sig bidrar inte nödvändigtvis till bättre arbetsvillkor i respektive land. Samtidigt är det avgörande för ett litet exportberoende land som Sverige att värna en frihandel byggd på goda villkor, inte minst då det gynnar svenska arbetare.

ILOs åtta fundamentala konventioner behandlar ett antal grundläggande rättigheter rörande arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om rätten att organisera sig, rätten att förhandla, förbud mot barnarbete och diskriminering. Idag har stora delar av det internationella samfundet ratificerat konventionerna, men ett antal har bara gjort det delvis eller inte alls. Till dessa hör Indien, Kina, Qatar och Saudiarabien – men också USA och Japan.

Arbetsrekommunens styrelse ser vikten av att använda villkor i EU:s frihandelsavtal för att driva fram åtaganden från EU:s handelspartners. Detta är något som också åstadkommit allt mer i de fördjupade frihandelsavtal som EU skrivit under de senaste åren. För oss socialdemokrater är arbetsmarknadens partners rätt att träffa och tillämpa kollektivavtal, samt genomföra stridsåtgärder okränkbar. Därför ställer socialdemokratin och Sverige redan idag krav på att ratificering av ILO:s grundkonventioner ska infogas i samtliga moderna, omfattande frihandelsavtal. Det innebär att EU:s handelspartners förpliktar sig att stå upp för lika lön för lika arbete, respektera den kollektiva förhandlingsrätten och säkerställa föreningsfriheten och organisationsrätten.

På samma sätt ser vi vikten av att använda förhandlingar om frihandelsavtal som ett sätt att öka klimatåtaganden hos EUs handelspartners. Svenska socialdemokrater driver exempelvis att EU inte ska skriva under fördjupade frihandelsavtal med länder som inte ratificerat Parisavtalet i sin helhet.

Eftersom frihandelsavtal genom sitt innehåll kan driva på förändring i diktaturer och stängda samhällen ser vi det som viktigt att socialdemokrater fortsatt ges utrymme att delta i förhandlingar om frihandelsavtal även med stater som ännu inte lever upp till ILO-konventioner eller andra viktiga internationella avtal.

Att frihandel många gånger är att föredra framför en mer protektionistisk inställning innebär inte att undantag behöver göras. Det alltmer spända läget inom världshandeln och de stora leveransproblemen skapade av Coronapandemin har fört

upp frågan om strategisk produktion på dagordningen. Så kallade halvledare till bland annat industrin är ett tydligt exempel, matproduktionen en annan. Här behöver EU och Sverige inse att produktionskapacitet kan behövas på hemmaplan för att samhället ska fungera även i tider när den internationella handeln fungerar dåligt.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

Att besvara att-sats 1 och 3

Att avslå att-sats 2, 4 och 5

Styrelsens föredragande: Elias Aguirre

Motion 2126: Skänk mat för vårt klimat

Stor del av världens mat slängs även fast att den är ätbar, drygt en tredjedel av världens mat slängs samtidigt som stor del av världens befolkning svälter eller är undernärda. Detta är inte en acceptabel uppdelning i världen; att en del lever i överflöd medans andra lever i fattigdom. Ett av Förenta Nationernas (FN) globala hållbarhetsmål är att minska matsvinnet till hälften tills 2030. Genom att lagstifta om matsvinn kan Sverige minska på den andel mat vi slänger och därmed hjälpa FN uppnå sitt globala hållbarhetsmål. Lagstifta om matsvinn skulle även vara positivt utifrån ett miljöperspektiv, enligt tidningen Sveriges natur (en tredjedel av all mat slängs) står mats vinner för omkring 8% av de globala utsläppen av växthusgaser. Matsvinn sker på många ställen i livsmedelskedjan; i hemmet, på restauranger, på slakteriet, i butikerna osv. Vi kan inte minska matsvinnet på alla ställen i livsmedelskedjan, men vi kan börja någonstans. I artikeln "Nu är det förbjudet för franska butiker att kasta bort mat" från SVT (2016) beskrivs Frankrikes nya lagstiftning som ska minska matsvinnet. Denna lag gör så att Franska butiker inte kommer kunna slänga maten om maten ej nått sitt bäst före datum. Istället för att slänga maten ska den gå till människor i behov såsom hemlösa eller folk med ekonomiska problem, butikerna skänker maten genom att binda avtal med olika hjälporganisationer som hjälper Frankrikes utsatta befolkning.

Därför yrkar vi:

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för en lagstiftning om att butiker ej får slänga mat som ej nått sitt utgångsdatum.
- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och skickar motionen vidare till Socialdemokraterna i Östergötland.

SSU Linköping

Svar på motion 2126: Skänk mat för vårt klimat

Matsvinn är livsmedel som producerats för att bli mat men som sedan hamnar i soporna. Den största delen av matsvinnet uppstår i hemmen. Genom att minska matsvinnet bidrar vi till en bättre miljö, och hushållsekonomi och i Sverige slängs varje år cirka 19 kilo ätbar mat per person. Det som oftast hamnar i soptunnan är frukt, grönsaker, bröd och matrester, en annan svinnbov är kaffe som ofta hålls ut i vasken. Det är hela $\frac{2}{3}$ av allt matsvinn som produceras i hushållen även om matsvinnet finns i hela livsmedelskedjan.

Det är tveksamt om lagstiftning är rätt väg att gå för att ändra människors attityd och vanor. Lagstiftningen skulle heller inte nå hushållen där det största matsvinnet ju sker. För att minska matsvinnet behöver medvetenheten om matsvinnets påverkan på miljön öka och det görs möjligen bäst med utbildning och information. Livsmedelsverket har kampanjer och information ut mot allmänheten och Naturvårdsverket har ansvar för kartläggning av matsvinnet.

Inom restaurangnäringen vill man inte ha svinn och där arbetar man exempelvis med minskade portionsstorlekar eller att kunden väljer storlek på portionen. Butikerna följer upp i branschmätningar om att kunderna tycker det är klimatsmart att kunna köpa produkter med kort datum billigare. Vi har de senaste åren kunnat se just den utvecklingen med ex. nätföretag som säljer överskott av livsmedel under devisen "rädda matsvinnet" samt allt fler butiker som säljer varor med kort datum eller kantstött frukt till förmånliga priser.

Erfarenheterna från den franska lagstiftningen visar att det finns en miljöproblematik med transporter kring den överblivna maten samt att den mat som skulle skänkas bort till behövande bara nått sitt mål till knappt 25 %. I Frankrike har staten använt sin lagstiftningsmakt för att samla in livsmedel till behövande, men ska människor i nöd tvingas förlita sig på smulorna från de mer välbärgades bord? I Sverige samarbetar de flesta större kedjor med olika organisationer som Svenska kyrkan och Stadsmissioner runt om i landet där överbliven mat distribueras ut via dessa organisationer. Vårt sociala nätverk ska vara så starkt att det inte stjälpes om matsvinnet minskar

Regeringens Livsmedelsstrategi går i linje med Agenda 2030 och man har anammat målet att halvera matsvinnet till 2030. Matsvinn ska i första hand förebyggas och i andra hand skänkas/doneras vidare. Detta tror vi att vi kan uppnå med information och ökad kunskap för beteendeförändring, utan lagstiftning

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

Att avslå motionen

Styrelsens föredragande: Mari Hultgren

Motion 2127: Stoppa mansnormen bland offentligt anställda

Det är dags att gå ifrån att kalla offentligt anställda för tjänstemän när majoriteten är kvinnor, men också för att det är en gammal benämning på personer som egentligen ska vara könsneutral och inte könsbestämd.

Därför yrkar vi:

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att ändra benämningen från tjänsteman till tjänsteperson i tillämpliga lagar
- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Socialdemokraterna i Östergötlands nästa kongress

SSU Linköping

Motionssvar 2127: Stoppa mansnormen bland offentligt anställda

Styrelsen tackar motionären för en bra motion och delar motionärens åsikt att det är dags att uppdatera språket gällande tjänstepersoner. I vår strävan mot det jämlika samhället behöver även språkliga begrepp uppdateras. I Linköpings kommun byttes ordet tjänsteman under förra mandatperioden ut till tjänsteperson och allt fler kommuner, regioner och andra organisationer gör bytet.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

Att bifalla motionen

Styrelsens föredragande: Therese Waller

Motion 2128: Transvården

Den svenska sjukvården arbetar för att alla patienter ska få kvalitetsvård där alla behandlas med värdighet och respekt. Vården ska även vara effektiv och tillgänglig oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning m.m. Men inom transvården finns det så pass stora brister att patienterna inte får en värdig vård. Väntetiderna ökar och köerna växer.

Transpersoner är en utsatt grupp i samhället; där våld, diskriminering och trakasserier är en stor del av deras vardag. Detta gör inte bara livet svårare för en transperson utan även mer outhärdligt, vilket i sin tur förvärrar den psykiska hälsan. När transvården och dess höga väntetider diskuterats lyfts argument som att om utredningen skulle gå för snabbt fram och inte vara grundlig skulle patienterna i efterhand kanske ångra sitt val. Däremot kan det bli dödligt farligt att tvinga en transperson att vänta för länge. För att få en behandling behöver du först utredas om du har diagnosen könsdysfori. Könsdysfori är en diagnos man får om ens kropp inte stämmer överens med ens könsidentitet. Med könsdysfori tillkommer ofta ångest och psykisk ohälsa, vilket i sin tur kan leda till suicid eller djup depression. Transpersoner är överrepresenterade inom självmordsstatistiken, Folkhälsomyndigheten (2015) kunde genom en enkät uppvisa att var tredje transperson som deltog i enkäten hade under det senaste året övervägt att ta sitt liv. Folkhälsomyndighetens rapport "Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner - en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige" (2021) visar på att det är fem gånger större risk att en transperson överväger att ta sitt liv jämfört med resterande befolkning. En annan risk med att inte hjälpa transpersoner i tid är att det ökar risken för att dessa individer väljer självmedicinering.

En av transvårdens främsta brister är väntetiden. Efter att ha fått en remiss till mottagningen är kötiden minst ett halvt år och kan vara upp till 2 år. Sedan kan tiden mellan möten vara över 6 månader och då tar det även flera möten för att få träffa en doktor och prata om t.ex hormonbehandling eller könskorrigering. Det första året av din behandling, om du har tur och det inte tar längre tid, går alltså mest åt att vänta och träffa en kurator/terapeut/psykolog 2-4 gånger. Denna tid blir outhärdlig för transpersoner. Visserligen går detta åt att få diagnosen som bekräftar att du har könsdysfori, men det sker extremt lite faktisk behandling som hjälper den som t.ex vill undergå kroppslig förändring. Processen från första kontakt med transmottagningen och att få en operation kan ta över 4 år. Utöver detta tar det även längre tid om du inte tidigare har levt socialt som din könsidentitet. Kö, diagnostisering och behandling hos transvården kan därmed ta 3 år om du har tur, annars upp till 7 år. Denna enorma väntetid leder till att flera transpersoner upplever det som hopplöst att ansöka om vård.

I Sverige finns det totalt 10 utredningsteam, varav endast 4 tar emot de under 17 år. Antalet remisser som skickas till könsutredningen i Stockholm har ökat med 100 procent varje år sedan 2013 och är vr år 2017 uppe i cirka 200 remisser per år.

Liknande ökning har skett hos alla könsmottagningar och leder till att väntetiden ökar.

Dessutom är 9 av dessa 10 utredningsteam placerade i sydöstra Sverige (Uppsala (2), Stockholm (2), Linköping, Alingsås, Karlskrona, Lund (2)), och den sista i Umeå. En stor del av Sverige täcks alltså inte och en stor andel transpersoner har inte en lättillgänglig väg in i transvården. Fler utredningsteam måste införas i andra delar av Sverige, samtidigt som både personal och resurser också måste öka för att minska både väntetid för patienterna och belastning för vårdpersonalen.

Eftersom transvården är underbemannad är det även psykiskt krävande för personalen inom transvården – personalen blir utbränd och arbetsklimatet är stressigt. Rapporten “Vilka förbättringsområden identifierar vårdpersonal i svensk transvård i den egna verksamheten” (2017) förklarar konsekvenserna av personalbrist inom transvården. Personalen uttrycker att personalbristen gör att de inte kan vårda sina patienter i den mån de vill, vilket ökar deras oro för patienterna. Personalbristen uttrycks även vara orsaken till de långa väntetiderna.

Därför yrkar vi:

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för kortare väntetid inom transvården genom mer personal.
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att inrätta fler utredningsteam inom transvården runt om i Sverige.
- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och skickar motionen vidare till Socialdemokraterna i Östergötland.

SSU Linköping

Motionssvar 2128: Transvården

Transvården är ett område som traditionellt inte fått det fokus som behoven motiverar. Utvecklingen har stadigt gått åt rätt håll och Region Östergötland har under lång tid varit ledande inom området. Det finns flera anledningar till att området inte varit i fokus och att vården inte varit likvärdig över landet. Ett skäl är att mängden fall är relativt få så att det är svårt att ha en tillräcklig kompetens inom alla 21 regioner. Det förstärks av att vården kräver samverkan av flera olika kompetenser.

Därför välkomnar vi att viss vård vid könsdysfori finns med bland de tillstånd som ska räknas som nationell högspecialiserad vård. Det underlättar för den som behöver vården att möta den bästa tänkbara kompetensen, och att fler ska kunna behandlas genom att kompetensen är samlad. Det stärker forskningsanknytningen, ger den behandlande personalen mer kollegialt stöd och tryggar vården för den som behöver den genom att den blir mindre beroende av en enskild person.

Universitetssjukhuset i Linköping är ledande inom flera medicinska specialistområden. Ett av de områden där Region Östergötland ansökt om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård är i utlysningen som gäller viss vård vid könsdysfori.

Ovanstående leder till att Socialdemokraterna i Linköping ser att utspridning på fler centra i landet riskerar att försämra vården av könsdysfori istället för att stärka den. Behoven kräver istället att den nationella kompetensen samlas.

Vid ett godkännande av ansökan att bedriva högspecialiserad vård kommer det att behövas mer personal vid de kliniker som får det nationella uppdraget. Kombinationen av att kompetensen samlas och att fler personer anställs ger förutsättningar för kortare nationella väntetider i vården av könsdysfori.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

- Att bifalla att-sats 1
- Att avslå att-sats 2 och 3

Styrelsens föredragande: Martin Tollén

Motion 2129: Vi på "landet" ska kunna ta oss till "storstan"

Det behövs en expressbuss mellan Valdemarsvik, Söderköping och Linköping för oss som pendlar till jobb eller skola. Just nu behöver man göra flera byten vilket är ineffektivt och tar längre tid istället skulle det behövas en expresslinje som går direkt mellan tätorterna för att det ska vara möjligt att plugga/arbota i en större stad med fler jobbmöjligheter än vad mindre kommuner har att erbjuda.

Därför yrkar vi:

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för en expressbusslinje mellan Valdemarsvik, Söderköping och Linköping
- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Socialdemokraterna i Östergötlands nästa kongress

SSU Linköping

Motionssvar 2129: Vi på "landet" ska kunna ta oss till "storstan"

Kollektivtrafiken utvecklas hela tiden för att erbjuda resor som är ett attraktivt alternativ till att resa med egen bil. Det är något som krävs både utifrån klimatkrisen och för att det utrymme som finns både inom och mellan våra städer ska kunna användas till bättre saker än stora trafikanläggningar.

Den busslinje som tidigare funnits mellan Söderköping och Linköping lades ner för några år sedan på grund av få resande. En huvudsaklig anledning till det är att resan på grund av en långsam och krokig väg tog nästan lika lång tid som att byta till expressbuss eller pendeltåg i Norrköping och att den täta turtätheten i kollektivtrafiken till Norrköping gjorde det alternativet mer attraktivt. Sedan dess har kollektivtrafiken i stråket Valdemarsvik-Söderköping-Norrköping utvecklats ytterligare.

Under 2022 görs nya satsningar i kollektivtrafiken mellan från Valdemarsvik och Söderköping till Norrköping. Eftersom hög turtäthet och snabba resor är de viktigaste faktorerna för att resenärer ska välja att resa med kollektivtrafiken förespråkar vi en fortsatt satsning istället för att glesa ut den trafiken genom att använda en del av bussarna till en mindre attraktiv linje utan byte i Norrköping.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

Att avslå motionen i sin helhet

Styrelsens föredragande: Martin Tollén

Motion 2113: Den moderna välfärdsstaten – välfärdens upprustning

Våren 2020 var det som att alla kontraster i Sverige blev skarpare. Konsekvenserna av klyftorna i samhället blev oerhört tydliga. Både styrkor och brister i den välfärdsstat vi socialdemokrater är så stolta över belystes. Inte minst när det gäller äldreomsorgen.

Med utgångspunkt i vår ständiga vilja att skapa något bättre behöver vi socialdemokrater formulera en stark välfärdsolitik för framtiden. Kombinera lärdomar och erfarenheter från pandemin med våra värderingar och vår samhällsanalys för att bygga ett mer jämlikt Sverige. Målet kan inte vara att vi ska tillbaka till hur allt varit förut utan vi ska bygga något bättre.

Vi har en bra grund att utgå ifrån - den välfärdsmodell som under 1900-talet växte fram i Sverige. En socialdemokratisk välfärdsmodell vars grund är de klassiska orden: av var och en efter förmåga – åt var och en efter behov. Det är en djupt politisk välfärdsmodell då den är omfördelande - mellan både generationer och klass. Den förbättrar människors livskvalitet och ökar allas individuella frihet. Dessutom har den visat sig vara ett mycket effektivt sätt att bygga ett starkt samhälle med hög tillväxt, hög sysselsättningsgrad och jämlikhet. Grunderna i den svenska välfärdsstaten och i den generella välfärden är alldeles för viktiga för att inte bygga vidare på.

Det handlar om att alla medborgare i hela landet ska ha likvärdig tillgång till vård, skola och omsorg, att medborgare som befinner sig i samma situation ska behandlas lika, att kvaliteten på tjänsterna skall vara hög och att det är behoven som ska styra. Det handlar om socialförsäkringar som ska vara allmänna och erbjuda trygghet (i sjukdom, arbetslöshet och ålderdom) till hela befolkningen.

Den svenska välfärdsstaten har pressats tillbaka. Socialförsäkringarna har urholkats och det har skett stora förändringar i organisationen och styrningen av den offentliga sektorn. Den klassiska förvaltningsmodellen kom successivt att kompletteras eller ersättas med organisations- och styrformer hämtade från näringslivet, ibland kallat New Public Management. Vi har idag en kraftig marknadsiering, företagisering och privatisering av vård, skola och omsorg.

Erfarenheterna visar att marknadsieringen av vård, skola och omsorg inte resulterar i ökad effektivitet eller lägre utgifter. Vissa av förändringarna har tvärtom varit kostnadsdrivande. Utan tydliga gränser försvåras ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande och urholkas kvaliteten och legitimiteten för en generell välfärd. Välfärden ska inte bara vara gemensamt finansierad den ska också vara gemensamt styrd.

Det finns fortfarande en stark uppslutning bakom vår välfärdsmodell i Sverige trots den klyfta som existerar mellan medborgarnas förväntningar på välfärdsstaten och dess leverans. Den måste överbryggas innan stödet för välfärdsstaten avtar. För att göra detta måste vi ta tag i grundproblemen i dagens modell:

Långvarig underfinansiering och kronisk underbemanning. Stora delar av välfärden har under lång tid varit underfinansierad. Återkommande nedskärningar, förtäckta som "effektiviseringar", har inneburit att personalstyrkan inte har ökat i takt med behoven. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att vi inte pratar om ett framtida behov, utan att behovet är här och nu.

Rekryteringsbehov och anställningsvillkor. Antalet barn och äldre i befolkningen kommer att öka kraftigt under de närmaste åren. Och enligt Sveriges Kommuner och Landsting kommer det därför att behöva anställas cirka 200 000 fler i välfärden fram till 2026, därutöver förväntas fler än 300 000 anställda gå i pension. De totala rekryteringsbehoven på grund av befolkningsutvecklingen är således över en halv miljon personer. Dessutom behövs fler för att komma tillrätta med dagens underbemanning.

Stora regionala skillnader i ekonomiska förutsättningar. Det är kommuner och regioner som bär den största delen av välfärdens finansiering. Och förutsättningarna för att kunna göra det skiljer sig stort. Det handlar om skillnader i skattekraft, demografi, och geografi, som tillsammans med andra strukturella faktorer som exempelvis socioekonomi, antalet nyanlända och folkhälsa, påverkar förutsättningar och därmed kostnaderna för att erbjuda invånarna likvärdig välfärd. Och trots att vi har ett kommunalekonomiskt utjämningsssystem, vars syfte är att ge kommuner och regioner de ekonomiska förutsättningarna att tillhandahålla likvärdig offentlig service oberoende av invånarnas inkomster eller andra strukturella förhållanden, så har de som bor i Dorotea nästan sex procentenheter högre skattesats än de som bor i Österåker.

Nu har vi goda förutsättningar att formulera vår vision för ett postcorona välfärdssamhälle. Hur bygger vi en välfärd som lever upp till människors förväntningar? En välfärdsstat som bidrar till att bryta ned klassamhället och ökar både människors solidaritet, gemenskap och frihet? Så att vi återigen börja bygga något som är bättre än det som var.

Med hänvisning till ovanstående yrkas

Att Socialdemokraterna arbetar fram ett program för en stark framtida välfärd som ska ligga till grund för valet 2022.

Kommunals socialdemokratiska förening Rosen
Linköping 2021-04-13

Motionssvar 2113: Den moderna välfärdsstaten – välfärdens upprustning

Motionären lyfter fram många bra exempel inom välfärdsområden där vi borde satsa mer. I motionen föreslås ett arbete med ett program för en stark framtida välfärd. Arbetarekommunen, s-föreningarna och enskilda medlemmar har under de senaste åren jobbat med att ta fram olika handlingsprogram. Två av dem är ”Arbetsmarknadspolitiskt handlingsprogram” och ”Social-, trygghets- och äldrepolitiskt handlingsprogram - precis det som efterfrågas i motionen. Programmen fastställdes på representantskapet den 28 september och 25 oktober 2021. Arbetarekommunen arbetar även fram en kommunpolitisk inriktning som ska beslutas på representantskapet i november 2021. I den kommunpolitiska inriktningen lyfts även där flera förslag för att skapa en starkare välfärd i Linköping.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

Att anse motionen besvarad

Styrelsens föredragande: Anders Berg

Motion 2114: De bästa arbetsgivarna

I alla välfärdens verksamheter är kopplingen mellan personalens villkor och verksamhetens kvalitet tydlig. Det innebär att alla vi som strävar efter en generell välfärd av högsta kvalitet behöver engagera oss i en aktiv personalpolitik och god arbetsorganisation.

Coronapandemin visar tydligt konsekvenserna av den nedmontering av välfärden som skett de senaste decennierna. Välfärden har lämnats underfinansierad, underbemannad och underprioriterad. Den ständiga jakten på en budget i balans har lett till en orimlig arbetsorganisation och personal som springer fortare och fortare. Färre ska göra mer på kortare tid.

Socialdemokraterna måste vara garanten i svensk politik mot detta kortsiktiga synsätt på välfärden och dess personal. Ända märks det ingen större skillnad i Sveriges olika kommuner och regioner: oavsett vem som är i majoritet. Det är tydligt att den här frågan behöver prioriteras av vårt parti, på alla nivåer. Vi ska ta ansvar för en bra personalpolitik för det skapar kvalitet i välfärden. Det vinner alla på. Lägg det mindre pengar där så är det personalens arbetstider, arbetsmiljö och tjänstgöringsgrad som påverkas. Det kan varje undersköterska, barnskötare och elevassistent intyga samt en mängd rapporter från deras fackförbund Kommunal. Deltidstjänsterna som för länge sedan borde vara utrotade lever kvar i våra kommuner och fortsätter omöjliggöra för kvinnor att vara självförsörjande och slippa ett liv som fattigpensionärer när den tiden kommer. Ett jämställt arbetsliv är, vad det verkar, en utopi omöjlig att leva upp till inom vård och omsorgsyrkena.

Den arbetsorganisation som vuxit fram i underprioriteringens kölvatten har gjort det allt mer omöjligt att förena socialt liv med arbetsliv eller för den delen föräldraskap med arbete inom vård och omsorg. Det bedrivs en schemaläggning utan framförhållning. Där personal tidigare visste vilka helger och kvällar man skulle vara borta från familjen i månader i förväg får man nu med 2 veckors varsel ställa om sitt liv för att arbetsgivaren i en statisk verksamhet ändå vill laborera med arbetstiderna. Utan något annat skäl än att spara några kronor här och där. Detta skapar inte bara en ohållbar situation och ohälsa för personalen. Det påverkar också kontinuiteten hos brukarna och riskerar kvaliteten i verksamheten. Ändå får detta fortgå.

Tidigare fanns det en vilja hos ansvariga att hjälpa till och lösa livspusslet för exempelvis ensamstående föräldrar. Nu pratar man om "hälsosamma scheman" och struntar blankt i om hen tvingas jobba kvällar den vecka hen har ansvaret för barnen. Det anses inte längre vara arbetsgivarens problem. Men det är varenda ansvarig socialdemokratisk politikers problem!

Vi är partiet som ska stå upp för ett hållbart arbetsliv med heltidsarbete som norm. Där vi styr ska det vara vettiga arbetstider som har fokus på personalens och brukarnas välmående och vi vill att personalen ska vara med och påverka sin

arbetsituation. Da vet vi att verksamheten utvecklas och kvaliteten höjs. Det är bra för alla.

Ändå sa duckar alltför många s-politiker i kommun och region när de här frågorna kommer upp från upprörd personal och deras fackförbund. Istället för att fokusera på friska arbetsplatser och friska medarbetare fortsätter våra förtroendevalda politiker att godkänna deltider, otrygga anställningar, konstiga arbetstidsförläggningar och den kron- och öres jakt som pågår inom vård och omsorg.

Ska vi vara trovärdiga som parti måste våra förtroendevalda i kommun och region också stå upp för de beslut som kongress och partistyrelse fattat och därmed också lovat våra väljare. Det kan inte få lov att vara fritt valt arbete. Socialdemokraterna har chansen att bli Sveriges bästa arbetsgivare om alla våra ansvariga politiker verkligen sätter välfärden först.

Därför yrkar vi:

Att Socialdemokraterna som arbetsgivare i offentligt finansierad verksamhet, oavsett om den drivs i egen eller privat regi, verkar för en hållbar arbetstidsförläggning med fokus på friska arbetsplatser och friska medarbetare som kan kombinera arbetsliv med privatliv.

Kommunals socialdemokratiska förening Rosen
Linköping 2021-04-13

Motionssvar 2114: De bästa arbetsgivarna

Styrelsen tackar för en viktig motion. Motionären menar att för att få en välfärd med hög kvalitet krävs det ett hållbart arbetsliv med bra arbetstider, jämställt arbetsliv, bra arbetsmiljö och heltid som norm. Vi håller så klart med om det.

Socialdemokraterna i Östergötland tog tidigare i år en ny Arbetsgivarstrategi för 2021–2025. Här kommer ett utdrag från några punkter som vi är överens om:

- Införa rätten till heltid som norm
- Begränsa och minska användningen av anställningsformen visstidsanställning
- Minska användandet av timanställda
- Avskaffa delade turer helt
- Erbjuder en utökad företagshälsovård med fokus på att förebygga stressproblematik och skapa god arbetsmiljö
- Införa hållbara scheman med arbetstider som kan anpassas både efter verksamhetens krav och medarbetarens livssituation
- Garantera tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgsutbildning som undersköterska och barn- och fritidsprogrammet som barnskötare

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

Att bifalla motionen

Styrelsens föredragande: Anders Berg

Motion 2115: Städning på äldreboenden

När vi blir äldre försämras immunförsvaret och därmed är hygien och rena, fräscha omgivningar viktigare. Dessutom kan man ha sår som lätt blir infekterade om hygien och renhet är eftersatta.

På äldreboenden i Linköping är det ofta undersköterskans uppgift att städa de gemensamma lokalerna på avdelningen plus de boendes rum. Även fönsterputsning är ofta undersköterskans uppgift att utföra. När någon flyttar ut krävs noggrann flyttstädning och denna uppgift tilldelas också undersköterskan på avdelningen. I den 1 ½ års utbildningen till Undersköterska som Komvux bedriver nämns inte ordet städning. Utbildningen omfattar många ämnen – dock inte städning eller matlagning.

Att Undersköterskan ska ta hand om akuta behov av städning som kan uppkomma när olyckor sker och är noga med att sprita utsatta ytor är en naturlig och rimlig arbetsuppgift. Undersköterskan ska också vara uppmärksam på att inga föremål ligger på golvet och att lokalerna är möblerade för att undvika fallolyckor. Städning av gemensamma lokaler på avdelningen och de boendes rum ska däremot utföras professionellt, noggrant och det tar tid. Det kräver också kunskap om vilka redskap och rengöringsmedel som ska användas och hur man ska utföra uppgiften för att belastningen på kroppen ska vara liten. Med tanke på den pandemi vi drabbades av 2020 är detta viktigare än någonsin.

Städning av alla gemensamma utrymmen ska utföras varje dag, boendes rum ska städas varje vecka, tvätt ska tas om hand varje dag, tre måltider ska lagas varje dag och dessutom ska kaffe och gärna hembakat kaffebröd serveras varje eftermiddag. Att hinna med ovanstående och dessutom ge professionell omvårdnad, utföra rehabiliterande åtgärder, ta promenader och andra aktiviteter med de boende plus ta hand om dokumentationen, göra inköp och ha kontakt med de anhöriga är med dagens bemanning/schema inte möjligt och kan inte utföras med den professionalitet man kan begära.

För att göra arbetet som Undersköterska på äldreboenden mer attraktivt och ge undersköterskorna en arbetsmiljö som är hållbar ett helt arbetsliv är det därför viktigt:

- att städning ska utföras av anställd städpersonal i kommunens egen regi på demensboenden/sjukhem/korttidsboenden och växelvård i Linköpings kommun
- att Socialdemokraterna i Linköping ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

Åsa Roth

Motionssvar 2115: Städning på äldreboenden

Styrelsen vill börja med att tacka motionären för en mycket bra motion med ett viktigt innehåll.

I motionen om städning på äldreboenden så framför motionären att städningens kvalitet utifrån hygien och smittspridning för de äldres välmående är mycket viktig. Motionären anser inte att det är undersköterskans uppgift att sköta den dagliga städningen då hen borde få arbeta med den vård och de omsorgsnära uppgifter som är professionens huvudsakliga arbetsuppgift. Det framkommer också att städningen kräver specifik utbildning och kunskap om redskap och rengöringsmedel som används för ändamålet.

Styrelsen delar motionärens åsikter att städningen ska tas hem i egen regi för att öka kvaliteten, men också för ökad trygghet för de anställda.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

Att bifalla motionen

Styrelsens föredragande: Therese Waller

Motion 2116: Åtgärder för att komma tillrätta med brister inom särskilda boende inom äldreomsorgen, brister inom ungas institutionsboende (SIS), brister vid barns placering i familjehem (HVB)

I pressen publiceras ofta berättelser om allvarliga och mindre allvarligare brister som många gånger drabbar personer (barn, unga och äldre) som i många fall inte kan föra sin egen talan. Av berättelserna framgår att det ofta tar lång tid för aktuell organisation att utreda och förändra rutiner, bemanna och genomföra tillräckliga åtgärder för att verksamheten ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

Ett aktuellt exempel i Linköping är Ånestad vårdboende (drivs nu av Attendo, enligt Corren Nordens största vårdboende). Brister uppdagades i juni, enligt artikel i Corren 2021-09-28. Då, efter tre månader, ”finns fortfarande utmaningar i verksamheten och det är något vi arbetar aktivt med” enligt Attendos regionchef. Enligt samma artikel har social- och omsorgsförvaltningen fått i uppdrag av äldrenämnden att utreda vilka möjligheter kommunen har att avveckla Attendos verksamhet på Åleryd vårdboende. Dvs verksamheten bedrivs inte på ett tillfredsställande sätt och kommunen har inte kunskap om hur den kan ”bli av med” ett företag som inte levererar det som utlovats efter 3 månader.

I samma tidning beskrivs ett annat exempel om brister inom vårdboendet Kopparsvanen i Åtvidaberg. Kommunen hade fått anonyma anmälningar under våren vilket medfört att Åtvidabergs kommun genomfört granskning och krävt åtgärder kopplade till viten. Nya brister i tillämpade rutiner på vårdboendet uppmärksammades enligt artikeln i mitten av september. Dvs inte heller på detta boende fungerar verksamheten idag på ett tillfredsställande sätt.

Jag ser det som viktigt att Sveriges medborgare har förtroende för att de organisationer som ska ta hand om vårt samhälles sköraste individer. Organisationerna måste ha tillräckligt med personal och personalen måste ha tillräcklig kunskap om arbetssätt, rutiner mm. Organisationerna måste också ha tillräckliga materiella resurser och tillfredsställande rutiner. För att rekrytera personer som vill och kan göra ett bra jobb när det gäller vård och omsorg om samhällets sköraste individer tror jag det är viktigt att insatser görs för att höja dessa yrkens status, dels genom generellt höjda löner och möjligheter till löpande kompetensutveckling.

Jag tror att rutiner för uppföljning av dessa verksamheter bör tas fram på nationell nivå samt att särskilda grupper* utför uppföljning på enheter där brister uppmärksammas. En sån grupp bör granska tillämpade rutiner och kontrollera att alla i personalen har tillräcklig kunskap om arbetsätt och rutiner för att bedriva en tillfredsställande verksamhet. Om det finns brister bör åtgärd omedelbart vidtas. Det bör finnas resurser, någon form av jour inom kommun, region eller centralt som kan ingripa och säkerställa en tillfredsställande verksamhet (eventuellt via IVO). Det är inte rimligt att våra sköraste tvingas bo i verksamheter med brister under lång tid.

Med anledning av beskrivning ovan yrkar jag:

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att rutinerna inom verksamheter (organisationer) som vårdar och har omsorg om vårt samhälles sköraste individer granskas av extern part* för att säkerställa att tillämpade och beskrivna rutiner ger en tillfredsställande verksamhet samt att verksamhetens egna kontroller säkerställer att brister uppdagas och åtgärdas tillräckligt snabbt.
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att verksamheter enligt ovan följs upp och kontrolleras av extern part* i tillräcklig omfattning för att säkerställa att verksamheterna bedrivs på ett tillfredsställande sätt samt att eventuella brister åtgärdas skyndsamt.
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att insatser görs för att höja statusen för yrken inom vård och omsorg av vårt samhälles sköraste individer genom högre löner och löpande kompetensutveckling.
- Att Socialdemokraterna i Linköping ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
- Att Socialdemokraterna i Linköping skickar motionen vidare till den socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige och regionfullmäktige för att driva frågan vidare.

Christina Brandt
Linköping 2021-09-28

Motionssvar 2116: Åtgärder för att komma tillrätta med brister inom särskilda boende inom äldreomsorgen, brister inom ungas institutionsboende (SIS), brister vid barns placering i familjehem (HVB)

Motionären har skrivit en motion om ett viktigt och aktuellt ämne, hur vi tar hand om våra äldre och yngre medborgare som inte kan ta hand om sig själva. Styrelsen håller med om att det är bedrövtligt att offentligt finansierad verksamhet inte uppfyller de krav som den är satt att sköta. Vi är också överens om att det är kompetent personal och resurser som räcker till som är svaret på en bättre och säkrare vård och omsorg.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är den myndighet som har ansvaret att kontrollera de verksamheter som bedriver vård och omsorg. Men framför allt är det vi politiker i kommuner och regioner som är ansvariga att se till att våra medborgare får det de behöver. Det är också politikens ansvar att fördela resurser och följa upp att vi får det som vi har beställt. Det kan vi göra genom egna besök, att lyssna på boende och anhöriga och genom att ta in uppgifter om verksamheten, till exempel hur bemanningen har sett ut.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

- Att besvara att-sats 1, 2, 4 och 5
- Att bifalla att-sats 3

Styrelsens föredragande: Lotta Bäckman

Motion 2103: Ingen slöja på Linköpings förskolor

Kunskapen om och fokuset på problemen med hederskultur har vuxit i Sverige de senaste åren. En fråga som är kopplad till hederskultur, och som behöver lyftas tydligare, är problemen med slöja på barn. Att bära slöja i tidig ålder är en tvingande process som inte har med demokrati att göra. Ett litet barn kan inte fatta beslut om vad som är bra eller inte bra för henne. Var kan hon säga ifrån eller uttrycka sin åsikt? Barn ska inte involveras i religion. Barn ska vara barn och lära sig vad hon har för rättigheter och vad betyder demokrati.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:

Att Socialdemokraterna verkar för att slöja inte ska användas av barn på Linköpings förskolor.

Att undervisningen om demokratiska rättigheter på skolorna inbegriper kunskap om hederskulturer samt att skolan uppmärksammar var barnen kan vända sig till om det uppstår en kultur- eller hedersproblematik.

Shikol Ali

Motionssvar 2103: Ingen slöja på Linköpings förskolor

Styrelsen tackar motionären för motionen. Hederskultur och hedersförtryck är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar fysiskt och psykiskt lidande. Det är av yttersta vikt att samhället markerar mot detta. Kampen mot alla former av hedersförtryck är en prioriterad fråga för oss socialdemokrater. Regeringen har infört en särskild brottsrubricering för hedersbrott, för att särskilt markera mot just hedersbrott. Även i Linköping tar vi frågan på stort allvar. Att införa ett slöjförbud är dock inte förenligt med svensk lag och styrelsen kommer föreslå att första att-sats avslås.

Vad gäller barns demokratiska rättigheter behövs tydligare undervisning så att inget barn någonsin behöver tveka på vilka rättigheter hen har. Skolorna har ett särskilt ansvar att anmäla när man misstänker att barn utsätts hedersförtryck/hederskultur, men också att hjälpa barnet var hen kan vända sig för att få stöd.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

- Att avslå att-sats 1
- Att bifalla att-sats 2

Styrelsens föredragande: Kerstin Johnsson

Motion 2104: Obligatorisk utbildning och högre krav på svenskkunskaper innan man får anställning

Varje person som ska jobba i Sverige ska ha rätt yrkesutbildning och behöver en tillräcklig språkutbildning. Språk och utbildning är nyckeln till jobb och framtidsutveckling. För att ge alla en chans att komma in i samhället och för att skicka en tydlig signal om att man behöver anstränga sig för att kunna få ett jobb i Sverige behöver krav på utbildning och språk bli tydligare.

Tyvärr finns det allt för många utbildningsgivare inom exempelvis vuxenutbildningen som bara tänker på företagets egna ekonomi och godkänner elever med för dålig svenska. Man gör det utan att tänka på hur viktigt det är att man lär sig språket och kan skriva, läsa och prata svenska

Med anledning av ovanstående yrkar jag:

- Att Socialdemokraterna ska driva frågan om att Linköpings kommun ska införa krav på svenskkunskaper vid nyrekryteringar till tjänster inom skola, förskola, omsorg och vård där man jobbar nära människor.
- Att systemet med privata aktörer inom vuxenutbildningen ses över och att kontrollerna skärps för att komma till rätta med kvalitetsbrister i utbildning och examination.
- Att kraven på försörjningsbidragstagare att utbilda sig för att få ett jobb skärps.

Shikol Ali

Motionssvar 2104: Obligatorisk utbildning och högre krav på svenskkunskaper innan man får anställning

I kommunens verksamheter för barn och unga är personal med god språkkompetens A och O. Hos en stor del av personalen är naturligtvis svenskkunskaperna mycket goda, men vi vet att det finns personal som skulle behöva kompletterande utbildning i svenska. Det är även viktigt vid nyrekryteringar att språkkunskaperna i svenska är goda. Vi socialdemokrater har motionerat om detta i kommunfullmäktige där vi föreslagit att krav ska införas för svenska på minst gymnasienivå för personal som arbetar inom förskola, skola och fritids samt att arbetsgivaren ska säkerställa kompetenshöjande insatser gällande svenska språket för den personal som behöver det. Vad gäller vuxenutbildning driver vi socialdemokrater på för att höja kvaliteten i utbildningen och för att skärpa kontrollerna för att inte privata utförare ska kunna godkänna personer med en otillräcklig utbildning.

Från styrelsen tycker vi även att det är viktigt med tydliga krav på de som har försörjningsstöd. Legitimiteten för vår välfärdsmodell bygger på att alla som kan jobba jobbar, därför behöver vi tydligare krav på att den som har försörjningsstöd utbildar sig för att ta sig närmare arbetsmarknaden. Därför behöver vi även säkerställa att kommun och stat erbjuder arbetsmarknadsåtgärder som också hjälper människor närmare ett arbete.

Mot bakgrund av detta föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet:

- Att besvara att-sats 1 och 2
- Att bifalla att-sats 3

Styrelsens föredragande: Kerstin Johnsson